

NY I SVERIGE

- Så Lisa har du packat klart? frågar mamma.
- Ja jag är snart färdig, svarar Lisa.
- Mamma jag vill inte flytta till Simrishamn. Jag vill stanna här i Kanada och inte lämna mina kompisar.
- Lisa nu har vi bestämt att resa! Ta på dig nu! Jag och pappa väntar i bilen.
- Ja ja ja ja.

Lisa klär på sig och skyndar sig till bilen för att hennes föräldrar inte ska lämna henne. Lisa kommer flytta till Sverige för att hennes föräldrar har hittat jobb där.

Efter 12 timmar är de framme

- Ahh äntligen är vi hemma, säger pappa
- Ohh vilken hemsk stuga, tycker Lisa. Mamma tänk att spöken har bott här!
- Sluta Lisa, Du vet att spöken inte finns.

Senare på kvällen är hela familjen och äter tomatsoppa.

- Lisa när du är klar går du och tvättar dina händer och sen går du och lägger dig för du ska se din nya skola imorgon.
- Okej mamma, godnatt.
- Godnatt säger mamma.
- Godnatt säger pappa.

Lisa gick och la sig men hon var för spänd och kunde inte sova. Hon låg och tänkte på skolan, hennes kompisar i Kanada. Men sen somnade hon.

- Lisa Lisa Lisa Lisa!
- Ja mamma, sa Lisa yrvaket.

- Lisa du ska till skolan klockan är halv 8,sa mamma
- Mamma har du glömt skolan börjar klockan 9,sa Lisa
- Lisa har du glömt! Vi bor i Sverige nu! Sa mamma argt.
- Just det!

Lisa har glömt att hon bor i Sverige, i Kanada börjar hennes skola kl 9:10 till 15:00.

- Mamma vilken klass kommer jag börja i? frågade Lisa
- Jag vet inte, sa mamma.
- Hur många våningar har skolan? frågade Lisa
- Jag vet inte, sa mamma
- Vilken tid kommer vi sluta? frågade Lisa
- LISA! Jag vet inte! Nu kommer vi gå till skolan nu och då så får du se!
sa mamma argt.
- Okej då, sa Lisa med en sur röst.

- Tack för idag Lisa,sa rektorn
- varsågod, sa Lisa
- Så vi ses på skolan på måndag, sa rektorn
- Ja det gör vi, sa Lisa

Så Lisa nu har du börjat skolan och du fick svar på dom frågorna du frågade mig på morgonen,sa mamma

På måndagen var Lisa i skolan. Det hade bara gått lite bra för Lisa förstod ingenting vad läraren sa.

Lisas mamma sa att hon skulle åka med bussen hem men Lisa var så stressad så hon hörde inte jättebra vad hennes mamma sa.

Efter skolan

- Lisa vill du ta samma väg med mig? sa Emilia som gick i hennes klass.
- Nej jag ska med bussen,sa Lisa osäkert.

-Okej då går jag. Hejdå, sa Emilia

När Lisa var på väg till bussplatsen hörde Lisa att någon sa att bussen har redan gått. Lisa blev jätterädd. Hon tittade på hennes mobil - den var 14:18 och bussen går 14:10.

- Nej jag måste ringa min mamma och låta henne köra mig för jag kan inte vägen hem, sa Lisa tyst.

Men när Lisa skulle ringa hennes mamma så dog hennes mobil. Lisa var tvungen att gå hem. Efter en stund kände Lisa sig att hon inte kände igen var hon är. Det fanns två vägar. Lisa kommer inte ihåg vilken som är rätt. Lisa tog vänster-vägen. Hon gick och gick och det började bli mörkt. Hon gick in i en skog.

-Oj nej jag är vilse. Jag känner inte till vägen - vad ska jag göra?

Det började regna och åska.
Lisa började gråta.

-Petter, var är Lisa? Har hon inte kommit? sa mamma med en ledsen röst.

-Nä... jo... nej.. asså nej, hon har inte kommit, sa pappa med en osäker röst.

-Jag måste gå ringa henne. Hon har med sig sin mobil, sa mamma.
bbrrrr brrrrr brrrrr

-Petter, hon svarar inte. Jag måste ringa polisen, sa mamma.

-Mamma! Pappa! Mamma, hjälp! Hjälp mig, sa Lisa med en ledsen röst.

Lisa hittade ett högt träd. Hon sa till sig själv jag ska upp där. Lisa var bra på klättra när hon var i skolan i Kanada. Hon var bäst på att klättra i träd.

Lisa klättrade och klättrade tills hon kom upp.

-Jag kan stanna här tills morgonen, så kommer jag kan leta hem.

Lisa vaknade mitt på natten, kl var ungefär 2 på natten.

Lisa öppnade på ögonen. Hon såg ett ljus under sig. Det var som att ljusen sa till henne: - Kom! Jag kommer visa vägen hem.

-Drömmer jag? Är det riktiga ljus? sa Lisa

-Jag måste gå till ljusen.

Lisa gick till ljusen . Hon försökte känna på dem men dom försvann efterhand. Hon gick efter och efter. Till slut började hon känna igen platsen.

-Vänta vänta va??Är detta inte min stuga,sa Lisa glatt. Jo, det är mitt hem!

Hon sprang in. Hon såg mamma och pappa och hon sprang och kramade dem.

-Mamma, jag har gått vilse. Jag var jätterädd,sa Lisa och grät.

-Jag vet gumman, jag kommer aldrig låta dig mer åka buss själv, sa mamma.

Joud. Alsalih

Fredsdalsskolan 5c.