

# Novell.

## Mardrömmen inför Alla Helgon.

Utspelar sig i Simrishamn.

Karaktärer-  
(Ebba Alma Engla)

Det var kvällen innan Alla Helgon då tre ungdomar skulle övernatta hemma hos Engla.

Alma bor bara ett kvarter bort i från Englas hus. Medan Ebba bor på andra sidan staden.

De hade bestämt att träffas utanför café kagan kl 17:00 det var fortfarande ljust ,fast att det var höst och kväll. På väg till café kagan mötte dem en gammal dam som ville säga dem något.

-Vill ni höra en läskig historia nu lagom till Alla Helgon? Frågade damen.

---

-----  
Ebba svarade:

-Nä vi ska till ett café som stänger om en kvart vi hinner nog inte hehe.

-Jo vi hinner visst det stänger inte förens kl: 20.30. Du kan berätta din historian sa Alma.

Ebba puttar till Alma i sidan och säger:

-jag vill inte höra historia, jag är rädd.

Engla och Alma släppar med den motvilliga Ebba som inte vill höra historien eftersom att hon är rädd för alla helgon. Men vi lyckas ändå få Ebba till bänken. Vi sätter oss i en liten ring runt damen som sitter redo på en bänk. Det blåser ganska mycket säger Engla. Medans löven virvlar runt dem så börjar damen på historien.

***Det var Alla Helgon då tre barn gick ner i en källare då dörren stängdes och låstes och lamporna släcktes.***

***Och dom har aldrig syns till sen dess.***

Mörkret skymmer det blåser och vi börjar känna lite regn droppar.

Vi drar upp våra luvor och kollar på varann. När vi kollar tillbaka på damen så är hon spårlöst försvunnen. Det slutar regna och löven faller.

-Men hon var ju här nyss? sa Engla.

-Hon kan ju inte bara försvinna sådär, jag blir ju livrädd, sa Ebba.

Alma kollar ner på klockan med stora ögon det ligger lite vatten droppar på glaset  
Alma torkar bort vatten dropparna.

- Ska vi inte strunta i det? frågade Alma

-Ska vi gå hem till mig istället frågar Engla.Vi nickar åt varann reser oss upp och går mot Englas hus... helt tysta.

Vi går in genom dörren tar av oss skorna hänger upp jackorna låser dörren poppar popcorn byter om till pyjamas och väljer ut en film.

Vi sätter oss i soffan efter en lång och konstig dag!

Filmen tog slut och det knackar på dörren fast att det var mörkt och mitt i natten.

Alma springer nyfiket fram till dörren.

Hon kollar i kikhålet!!

På andra sidan dörren ser man damens ena öga.

Alma flämtar till!! -Vad är det.

varför skriker du? Frågar Engla

Efter varje sekund knackar hon hordare och hordare tills slut går Engla med tunga steg fram till dörren. Det knarrar i golvet där Engla går.

Hon trycker ner handtaget och öppnar dörren och där ser vi damen liggandes på vägen. Det känns ovanligt typ som när man ser på en film vi blir kalla och vi känner hur alla hår på hela kroppen reser sig.

Engla skriker högt och tydligt vi måste ringa polisen snabbt...Alma går och hämtar mobilen och trycker snabbt in 112.

Polisen är snabbt på plats.

Polisen Meddelar ungdomarna att det ögat dem såg i kikhålet måste varit mördarens öga...

Ungdomarna blir chockade och rädda.

Polisen säger att dem ska vaka över deras hus så att det inte händer något.

Efter den långa meningen och dem chockade barnen då tänds gatu lamperna och det börjar kännas lite bättre.

-Ljus får mig alltid att känna mig trygg. Seger Ebba.

- Gå in och lägg er nu vi vakar över och det är bara att komma ut om det känns obehagligt. Sa polisen

Barnen går in igen och tänder alla lampor i hela huset eftersom att det känns tryggare med ljus.

När dem gick och la sig i sängarna så börjar Ebba direkt att prata om dagen och allt som hänt. Men dom somnar snabbt iallafall.

### **Ebbas dröm.**

I drömmen:Ebba vaknade på ett konstigt ställe det var varmt och torrt.

Hon kunde varkens andas eller öppna munnen.

Så hon grävde upp sig och såg att hon var på en kyrkogård.

Det var massa ljus vid alla gravar och ner trampade blommor.

Det börjar strömma in folk från alla håll och kanter med blommor och ljus i famnen och det är då hon kommer på att det är Alla Helgon.

Det tar inte mer än fem minuter innan kyrkogården är proppfull av människor.

Mitt bland alla folk ser hon någon bekant som närmar sig Ebbas grav.

Hon behöver tänka efter lite men till slut kommer damen och frågar vill du följa med mig till piri piri.

Det kommer en man in på piri piri,Och då tar damen upp sin luvan och kollar stelt på mannen och springer men snubblar på en kullersten och faller ner i ett mörkt svart långt hål.

Ebba vakna med ett ryck och inser att det bara var en dröm.Hon inser också att det inte var så farligt med alla helgon.

Ebba Alma och Engla sätter sig och äter frukost.

Dem sätter på sig kläderna och går mot kyrkogården där Almas Englas och Ebbas släktinger ligger. Det blir en känslsam stund men det är ändå lite mysigt.

Dem sätter ljus och blommor på gravarna. Sen går dem och fikar på ett fik för att tänka på andra saker. Som är roligt.

## **BUDSKAP**

**Glöm inte att kämpa för att övervinna din rädsla!!**

