

Clownen Albert

Det var en gång en cirkus, det var en clown som heter Albert. Verkade vara snäll men egentligen var han ond.

Vi hittade hans cirkusvagn i skogen. Han har 3 vapen under sin säng såg vi när vi undersökte den. Vi tog vapnen för att visa för polisen och sprang. Vi knackade på hos en kille och berättade allt som har hänt. Han skjutsade oss hem. Han ringde polisen men när polisen kom fram var vagnen borta. När vi var på väg hem såg vi en massa ljus på kyrkogården. Ljusen var tända för dem som var döda och idag var det Allhelgonadagen.

Mannen som gav oss skjuts var vän till Albert. Mannen skulle säga till sin chef att clownen var ond. Nästa dag var det uppträdandet på cirkusen. Vi gick dit och clownen var där. Vi pratade med Clownen Alberts chef om att han var ond. Chefen ringde polisen. När polisen kom till cirkusen var clownen Albert borta. Polisen gjorde en polisjakt

på clownen Albert. De satte upp affischer på clownen Albert.

Senare..

Polisen fick ett samtal att ett par hade sett clownen Albert.

Paret sa vart dem såg han, men när polisen kom till platsen var clownen borta. Polisen letade i hela Ystad men dem hittar inte honom.

Polisen fick ett larm att man såg clownen Albert i Simrishamn. Men när det var i Simrishamn så var han borta. Men då fick dom ett larm att han var i Tomelilla och polisen åkte dit och dom sa att han var vid bo olsson men dem letade och dom hittade han inte där. Men sen fick dom ett larm att han var på ica i Tomelilla och där var han och han var där med sin bil och polisen gick ut och tog han.

Men sen rymde han till Gärsnäs. Bakom ica låg en klädbutik han gick in där och han bytte stil. Sen kom han ut från klädbutiken och ingen kände igen han.

Vi var ute och cykla och såg Alberts bil han körde till en kyrkogård och han gick till sin familjs grav och vi såg det. Vi frågade om han ville gå och titta på gravarna och sen började han bli konstig. Han svimmade och så såg vi att han hade en kniv på sig. Och så sprang vi iväg till cyklarna. Sen cyklade vi iväg. och såg polisen och sa att Albert har svimmat och när dom kom fram så var han borta.

Sen försökte polisen hitta honom. Polisen hittade Albert och tog han till förhör med oss. Domstolen dömde han till livstids fängelse. Några dagar senare betalade en person borgen till honom ingen vet vem det var. När han kom ut ur fängelse började han och döda 67 personer. Polisen hittade hans cirkusvagn och där hittade man massa pistoler. Sen försökte polisen hitta honom. Sen hittade polisen Albert men det var fel Albert som såg likadan ut. Sen kom dom till hans hus och slog upp dörren men han var inte där.

Nästa dag så såg vi hans cirkusvagn, vi gick in och kolla om det fanns nåt. Det som vi hittade var massa av cigaretter och snus och vapen. Vi ringde

Polisen dom kom så fort dem kunde. När dem kom till brottsplatsen så tog dem upp allt med handskar och kontrollerade platsen om det fanns nåt mer. Dom gick in i hans sovrum dom hittade massa pistoler i hans garderob. Sen kollade vi under cirkusvagnen och såg massa pistoler i stora backar.

Vi tog ut backarna och så såg vi en hemlig lucka vi gick in i luckan och så såg vi massa bakar med pistoler och granater så vi tog ut det också men då såg vi en låda med bilder på hans familj och så kollade vi igenom lådan och då såg vi en sak vi aldrig trodde vi skulle få se ett foto på hans födelsedag och dagen efter hans födelsedag dog hans Mamma och bror så vi tog denna lådan till polisen.

Sen så kollade vi och polisen igenom lådan tillsammans och då var det en bild på han och hans Pappa och en vecka efter den bilden togs blev hans Pappa mördad. Sen hittade vi en bild på hans kompis och hans syster och två dagar efter så dog hans kompis i en bilolycka.

Nästa dag...

Idag är det en regnig dag och vi är ute och ska hitta Albert. Vi hittade Albert han var inte som förut han var en killer clown han har en clown mask och direkt han började gå mot oss och han har en machete han svingade med machete och så började han springa. Vi sprang till cyklarna och börjar cykla iväg och så sprang han efter.

Senare...

Vi cyklade hem till Laurent och var där en timme.