

Tre pojkar

Det var en gång tre pojkar som hette Abdo, Mouaz och Abdullah. De tre pojkar bor i Simrishamn och de är kompisar. Pojkarna går i skolan och efter skolan så är de alltid på fritids till kl 17.30. Kl 17:45 stänger skolan.

En dag har Abdullah glömt sin väska nere i klassrummet. Abdo och Mouaz väntar uppe på Abdullah. Han kommer aldrig upp, så Abdo och Mouaz går efter tio minuter. Abdo och Mouaz går ner i klassrummet och letar efter Abdullah men han är inte i klassrummet. De hittar Abdullah på toaletten.

När pojkarna går upp så är dörren stängd. Så alla pojkarna fastnade i skolan. Abdullah grät. Han har glömt hans väskan nere på toalett. Så gick vi alla ner med Abdullah. Så hörde vi lågt ljud. Vi sprang mot dörren och knacka på. Ingen hörde oss. Sen såg vi ett ljus som lyste. Sen gick vi till ljuset. Det var vaktmästaren. Han sa till oss att era föräldrar ringde till skolan och sa :-Var är pojkarna? Så har de har inte kommit hem. Så sa vaktmästare

- Vem är pojkarna?
- Vi går i klass fem.
- Heter någon Abdullah?
- Ja, sa Abdullah och räckte upp.

Så sa vaktmästare:

- Vad gör ni här? Skolan är slut.
- Dörren var stängd så därför ingen hörde oss, sa Abdo.

-Varför ni har inte sagt till en vuxen?sa vaktmästare.

Abdullah har sagt:

-Vi glömde att säga till vår mentor.

Sen ska vi gå ut från skolan. Sen har vaktmästare tappat bort sin nyckel.

När vi gick tillbaka så letade vi efter nyckel i skolan men vi hittar ju inte

den. Så sa vaktmästare:- Hittade ni

nyckel? så sa Mouaz:- Nej vi hittar

inte nyckel. Så sa vaktmästare:

- Kom så går vi och letar efter en telefon i skolan.

Så hittar vi en telefon men batteri va slut.Så letade vi efter laddare. Vi

hittade men det fanns inte el för att fungera laddare . Vi hade ingen tur

att går ut för skolan. Efter en stund

sa Abdo att imorgon är skolan.Så

Abdullah och Mouaz var glada men vaktmästaren sa:

-Var ska vi sova den här kvällen? Så sa pojkarna:

- Vi kan sova i fritids. så sa

vaktmästare:- jag vet inte om vi

kunde sova i fritids. Mouaz kom igen

vi kan sova i fritids.Så går vi upp till

fritids för att sova men på morgonen

så hörde vi ljud och såg starkt ljus.

Så vaknade vi upp men det starka

ljuset kommer från lampan som

vaktmästare tändert ljuset.Så sa vi:-

är det skolan igen så sa

vaktmästare:- Ja det är skolan.Så sa

lärare:- var var ni? är de ni som era

föräldrar ringde oss? Så sa Mouaz:-

Ja, det är vi.Så sa läraren:- varför

går inte ni direkt till hemma? Abdo

säger:- Abdullah har glömt hans

väska nere i källaren.Så Abdullah

han blev lite försenad. Senare så går vi ner till källaren. Så vi hittade inte Abdullah så letade vi efter honom. Sen hittade vi Abdullah på toaletten. Så går vi upp så snabbt och knacka på dörren så ingen hörde oss. Så letade vi efter en mobil för att ringa våra föräldrar. Vi hittar en mobil men det fanns ingen batteri. Så vi kunde inte säga till någon annan. Så fastnade vi i skolan. Så vaktmästare kommer till skolan. Så sa han:-Är det ni som era föräldrar ringde mig om och säger att de pojkarna har inte kommit hem när vi ska ut för skolan. Så tappade vaktmästare sin nyckel. Vi letade efter nyckel men vi hittade inte nyckel. Det som händer med oss.

Läraren säger:- ni blev senare så skolan stänger. Ni hinner inte komma utanför skolan. Abdo säger:

-

- Ska vi hem eller ska vi stanna i skolan? Läraren säger:- Ni kan stanna i skolan om ni ville det. Så Abdullah säger:- Ja, vi kan stanna i skolan tills vårt föräldrar kommer och hämtar oss. Abdo säger:- Men den här gången när vi kommer var vi tidigare att gå från skolan. Så läraren säger:- Lycka till pojkarna. Så går vi ner till klassen men när vi har kommit till klassen så såg vårt mentor att vi har inte tvätta ansiktet och kamma håret. Så berättade Abdullah igen vad som hade hänt

med oss men vårt mentor säger:-
Ni får gärna säga till någon
annan vuxen vänta på er innan
skolan slutar. Så sa pojkarna vi får
säger till någon annan vuxen så
vårt mentor säger:- Bra jobbat,
pojkar.