

Fritids efter skolan

Simon är kvar på fritids till kl 17.30 och det är då fritids slutar. Han är kissnödig och behöver gå på toa, och kl är 17.28.

Han går på toa och hörde massa ljud. Han tänker på vad han skulle göra när han kommer hem. Spela fotboll, simma eller spela tv-spel? Men nu är ljudet borta. Han blir klar och går ut ur toan och sedan till fritids.

-Hallå, hallå finns det någon här? säger han högt. Nu vet han att han är helt själv i hela skolan. Han tänker gå ner för att hämta sina saker och sedan sticka hem. När han är på väg ner för trapporna går strömmen och sedan så blir det mörkt överallt.

-Nu blev det riktigt läskigt, tänker han. Nu är han vid korridoren och är på väg till klassrummet. Det tänds en ficklampa i 6A:s klassrum.

-Vem kan det vara? undrar Simon. Han går sakta bakom en vägg och gömmer sig där. Efter en stund går han tillbaka vid fönstret och kikar genom hörnet på fönstret.

-Oj! Nu kommer strömmen tillbaka, säger han. Han går upp och kikar en gång till. Det var bara Måns bibliotekarien. Simon springer snabbt till klassrummet och hämtar sina saker och sedan går till Måns.

-Hej! säger Simon och berättar det som hade hänt.

-Måns, varför var du kvar på skolan tills nu eftersom skolan stängde för 10 min sedan? frågar Simon

-Jag tänkte hämta en bok från 6A:s klassrum, svarade Simon.

-Förresten var bor du Måns?

-Jag bor på Bruksgatan, och var bor du?

-Jag bor också vid bruksgatan, ska vi följa med varandra hem?, svarar Simon.

-Ja vi kan gå nu, säger Måns.

Det blev goda vänner och snackade tills de var framme.

*Och nu var dem goda vänner med varandra. När de var framme så
sa Simon: Hejdå!
och Måns svarade: Hejdå!*

Av Irfan Haidari Fredsdalsskolan 5c