

## Det blåa ljuset

Lisa väntade på sina två vänner utanför Fredsdalsskolan i Simrishamn. Det var becksvalt, klockan var 22:00. Lolo och Maja kom och dom var på väg att gå, när dom såg att skoldörren var öppen.

Lisa och Maja ville in men Lolo var rädd, så Lisa och Maja gick. Lolo väntade utanför dörren. När Maja och Lisa gick så glömde Maja sin ficklampa så hon gick tillbaka själv, men då såg hon att Lolo var borta. Maja skrek och skrek men inget ljud kom. Hon skrek efter Lisa men inget ljud kom från Lisa heller. Maja fick panik. Hennes telefon dog så hon kunde inte ringa. Maja tänkte att dom bara skojade med henne så hon gick dit till var hon trodde att Lisa väntade på henne, men hon var inte där. Maja fick panik men då såg hon Lisas ficklampa på golvet.

Maja hörde Lisas röst. Hon såg hur Lisa sprang för sitt liv. Maja fick panik så hon började också springa. Maja sprang efter Lisa så hon hann ikapp henne. Då skrek Maja till Lisa:

- STANNA !!!! Lolo är borta!

Lisa stoppade Maja och Lisa skrek och letade efter Lolo. Men plötsligt såg dom något som sprang förbi. Det lös så starkt. Lisa och Maja trodde att det var Lolo men när dom tänkte efter så lyser ju inte Lolo. Så dom blev rädda och tänkte vad det kunde vara. Dom sprang till utgången och dom såg ett lik framför dom.

De tänkte springa hem men de kunde inte lämna Lolo så de fortsatte att leta och leta. Dom skrek hennes namn, men inga ljud kom. Då såg dom Lolo i ett hörn, så rädd att hon skakade.

Men dom såg ljuset bredvid henne och dom undrade var det var för något, så dom gick närmre och närmre. När dom tittade på ljuset så såg dom att det var litet och blot det hade ögon och mun. Dom såg hur

ljuset lugnade henne. Dom satte sig bredvid ljuset och dom såg hur det varnade dom.

Lisa, Maja och Lolo fattade inte så dom satt kvar. Sen när flera spöken var nära så såg flickorna dem. dom fick panik och dom kunde inte springa för dom var omringade av tre spöken. Ljuset sprang emellan spökena och då gjorde flickorna det också. Dom sprang till utgången. Då såg dom Majas mammas bil.

Dom sprang till bilen, då såg Lolo mamma i bilen. Dom undrade var Majas mamma var. Då kom hon bakom dem. Dom satt sig i bilen då såg dom att det blåa ljuset var i bilen när dom kom hem till Lisa så berättade dom om det blåa ljuset att det hjälpte dom. Lisa sa:

-Kolla vad sött det blåa ljuset är!

Alla kollade på flickorna konstigt och sa:

- Vilket ljus?

Då sprang Maja, Lisa och Lolo upp. Dom pratade och dom såg ljuset.

Lisa sa:

- Tänk om det är bara vi som kan se ljuset!

Tjejerna skrattade.